

Urshults Bygdegille firar 90 och 40 årsjubileum!

Bygdegillet startade för första gången 1924. Det var 16 ungdomar som samlades i lärarbostaden hos Clara Lundell för att bilda ett folkdanslag. De hade dansövningar i hennes klassrum som var kommunalrum. Hon måste då först fråga prosten Elmblad om lov att vara i denna lokal. Prosten gav sitt medgivande under förutsättning att det inte blev några klagomål. I början hade de ingen musik utan sjöng. Melodin tog de ut på skolorgeln. Utvecklingen gick vidare och allmogespelmannen Bror Strand ställde upp för två kronor per övningskväll. De hyrde en lokal på Bondessons vind. Där var det gott om plats och hyran var två kronor.

Så har åren rullat på och det har varit skiftande intresse för Bygdegillet verksamhet genom åren. Under flera år var intresset så lågt att Bygdegillet verksamhet upphörde helt. Ett gäng var verksamma under 1940-och fram till omkring 1950-talet. 1972 började det med en studiecirkel i folklig dans med Ingegerd Vejvi som dansledare. Bland dessa deltagare utsågs en styrelse, som 1974 utvecklades till det Bygdegille som finns i dag.

Detta var upptakten till Urshults Bygdegille, som idag är inne på tredje generationen. En glansperiod var på 1980-talet. Det utvecklades till en storhet i bygden med 243 medlemmar därav 125 under 25 år.

Barngrupper! Hösten 1977 började barndansen med 54 deltagare. Åren gick och snart hade vi tre grupper som dansade, åkte på läger och hade utbyte med andra barnlag. Vi ledare och föräldrar sydde dräkter som vi hade på våra uppvisningar.

Våga Stuffa! Stuffakurserna var för ungdomar från högstadiet och upp till 25 år och målet var att ha roligt utan droger. Det var modern dans ,bugg i olika turer samt foxtrot. Det kom 100-150 ungdomar varje söndagseftermiddag från hela kommunen. Fritidsnämnden i Tingsryd ställde upp med gratis buss .

Blomningskarnevalen! Bygdegillet har medverkat i blomningskarnevalen i 20 år med dans på Lunnabacken av barnlaget och barn och vuxna deltog alltid i karnevalståget.1987 var ett rekordår med 100 medlemmar i karnevalståget under temat "Seriefigurer". Ett fint PR för bygdegillet var att telefonkatalogen för 1987 hade en omslagsbild i färg från barn-och ungdomarnas marsch i blomningskarnevalens fredståg.

Vänortsutbyte! Vi har haft utbyte i över 25 år med Solröd/Havdrup folkdansare. Vi har även besökt dansföreningar i Sundsvall, Tyskland, Spanien, Finland och Grekland. En av våra största resor var till Kiel när 19 dansare och 8 spelmän under en vecka representerade Sverige vid en seglarvecka i Kiel i Tyskland. Vi gjorde 14 dansuppvisningar och inte mindre än fyra på den, prestigefyllda stora scenen framför Kiels rådhus. Smålandsposten skrev: Småländsk succe`i Kiel!

Till Spanien och Benicasim åkte 29 medlemmar och 16 spelmän de flesta från Magnus Harem. Där deltog vi i deras byfest, som varade en vecka. Under de tio dagarna vi var där gjorde vi uppvisningar på ett flertal platser och vi kunde förstå att folket verkligen uppskattade de svenska folkdanserna och dess musik. Vårt mest bejublade framträdande gjordes på Hotell Orange och stadsteatern, där vi också hade premiären på det inövade Bröllopspelet, som i gångna tider utspelat sig i Urshult.

I Grekland dansade vi på byfesten i Proti som sändes i TV med möjlighet för 4 milj tittare. Vi blev inbjudna av TV-bolaget att spela in ett eget TV-program tillsammans med Tingsryds kyrkokör.

Bygdegilletts längsta bussresa 180 mil gick till Sodankylä i Finland 1992. Den mänskliga värmen, gästfriheten, bastubaden, midnattssolen, myggen och de suveräna finska folkdansarna är det som deltagarna för alltid bär med sig i sina minnen.

Dräkt-slöjd-kultur! 1983 gjordes det Linbereding från sådd till skörd samt spinning av garn.

1990 Bygger föreningen en kolmila! Milan tändes på långfredagen 13/4. Med stor förundran och beundran fortgick arbete under några veckor. Milan släcktes 28/4.

Dräkt och slöjdverksamheten har varit stor genom alla år. Medlemmarna har tillverkat: Svepaskar, laggkärl, knivar, liar, räfsor, gjutning av spänne, stumpastake i plåt, bygge av nyckelharpor samt luffarslöjd.

Ljustöpning, korgmålning, näver,spån,ene slöjd, växtfärgning, vävt tyg och sytt skjortor och torparkläder. Matlaglagningskurser, bakt bröd och ystat ost. Tillverkat halsbandshänge i glasfusching och askar som kläds med vackra bilder.

Klubbmästarna har aktiverat oss med gökottor och cykelutflykter, hemliga bussresor, teaterresor, bowling, roliga fester och mycket mer!

Dans-musiksektionen: Dans och musik har genom åren varit den aktiviteten som medlemmarna ägnat mest tid åt. Under en tidsperiod hölls kurser även i fiolspelning. Idag är vi 43 medlemmar som dansar gilles-och folkdans. Vi har dansutbyte med Virestad, Ronneby och Växjöorten. Midsommarafton är den stora dagen för uppvisning då vi dansar på 6-7 olika platser med Larsas spelmän. Vi är medarrangörer på Hantverksdagen på Lunnabacken där vi dansar och bakar våfflor.

Föreningen har under flera år aktivt deltagit med planering till Hemvändaredagen och med dansuppvisning.

Många medlemmar har genom åren deltagit i Hälsingehambon

Vi firar vårt jubileum i Parken Urshult med mat och dans till Larsas spelmän. Slöjd-och fotoutställning.

VAD ROLIGT VI HAR! /Mait Isaksson/Jens Rask